

Geliefde gemeente,

We mogen de Heere wel dankzeggen dat de stemming in de Tweede Kamer er toe heeft geleid dat we als kerken toch nog een uitzonderingspositie mogen behouden. Maar om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen hebben we als kerkenraad met verdriet in het hart besloten om toch nog wat minder mensen uit te nodigen voor de diensten.

We beseffen hoe moeilijk en verdrietig velen van ons dit vinden en willen u daarom opwekken om de nood van onze tijd maar ook het welzijn van de gemeente een plaats te geven in uw gebed, of de Heere dwars door alle omstandigheden heen in onze harten wil werken met Zijn Geest.

Gemeente, jong en oud. Wat heeft het ons toch te zeggen, voor de tweede keer in een korte tijd weer meer beperkingen.

We kunnen niet samenkomen zoals we gewend waren. Het hart van het gemeenteleven is toch de zondagse dienst, om gemeenschappelijk op te gaan onder de prediking van Gods Woord, al kunnen we het gelukkig nog wel horen en zien.

We hopen dat deze nood ook gevoeld mag worden en dat er een roepen tot de Heere mag zijn met belijdenis van zonde en schuld. (**Daniel 9:5**: Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten.)

Dat de Heere Zich zou mogen ontfermen over ons en onze kinderen.

Hartelijke groet,

De kerkenraad

Psalm 99:2

God, die helpt in nood,
Is in Sion groot;
Aller volken macht
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in 't stof,
En verheft met lof
't Heilig Opperwezen;
Wilt het eeuwig vrezen.

17-10-2020