



Leergang NT-ische Brieven

Lisse 24-9-2024

Les 1: Galaten 1 en 2

Centrum voor Godsdienstonderwijs

Datum	Te behandelen gedeelte	Bijbelstudie	Thema
24-9-24	Galaten 1,2	Galaten 2:11-21	Historisch
13-11-24	Galaten 3,4	Galaten 4:1-20	Leerstellig
4-12-24	Galaten 5,6	Galaten 5:13-26	Praktisch
25-3-25	Hebreeën 1 -7	Hebreeën 2:1-18	Een Barmhartig Hogepriester
9-4-25	Hebreeën 8-10	Hebreeën 10:19-39	De Zoon van God vertreden
21-6-25	Hebreeën 11, 12	Hebreeën 11:32-12:11	Zonder ons niet volmaakt





Wie schreef de brief?

- Het gaat om de apostel Paulus van Tarsen. Tarsen is een plaats in zuidoost Turkije. Galatië was de naam van centrale Romeinse provincie in Turkije in Paulus' dagen. Paulus kende de cultuur van Galatië, omdat hij daar opgegroeid is. Hij heeft in Jeruzalem onder Gamaliel de wet bestudeerd en kende dus ook de Joodse cultuur.
- * Paulus – met zijn medewerkers – bezocht het gebied van de provincie Galatië tijdens zijn eerste, tweede en derde zendingsreis.
- Paulus schrijft de brief met zijn medewerkers (Galaten 1 vers 2), maar we weten niet wie dit geweest zijn. Dat hangt af van de datering.

Aan wie is de brief geschreven?

Hierover bestaan twee theorieën.

- Galatië was de naam van een oud koninkrijk in Turkije; deze bevolkingsgroep (stam) kon met recht Galatiërs of Gauls worden genoemd. Dit koninkrijk lag in het noorden van de Romeinse provincie. Dit is de noordelijke theorie. Dan moet de brief later gedateerd worden, want Paulus heeft dat gebied tijdens de eerste zendingsreis niet bezocht.
- Galatië was de naam van een Romeinse provincie in Paulus' dagen. Deze omvatte meer bevolkingsgroepen en ook de steden die Paulus tijdens zijn eerste reis bezocht: Iconium, Lystre en Derbe. Dit is de zuidelijke theorie. De brief kan dan vroeg gedateerd worden.

Aan wie is de brief geschreven?

- Uit 4:12-20 blijkt dat de Galaten door Paulus' prediking tot bekering zijn gekomen.
- De Galaten zijn niet-joden (heidenen), die eerder God niet kenden en verslaafd waren aan wat geen goden zijn. (Gal.4:8)

Wanneer is de brief aan de Galaten geschreven?

In Galaten 1 en 2 noemt Paulus een aantal biografische gegevens.

- 1:13-17 geroepen tot apostel
- 1:18-24 bezoek aan Jeruzalem (Cefas) dan naar Syrië en Cilicië.
- 2:1-10 tweede bezoek aan Jeruzalem; Paulus' roeping tot de heidenen wordt bevestigd; joden en heidenen eten samen.
- 2:11-14 Petrus en zelfs Barnabas eten toch niet met de heidenchristenen als volgelingen van Jakobus komen. Paulus confronteert hen heftig.

Datum

- De vraag is of Handelingen 15 samenvalt met Paulus' tweede bezoek of later heeft plaatsgevonden. Hiervan hangt af of de Galatenbrief is geschreven vóór of na het apostelconvent (Hand.15).
- Wij kiezen voor de oplossing dat Paulus' tweede bezoek dat van Hand 11:29,30 en 12:25 was. De Galatenbrief zou dan voor het apostelconvent zijn geschreven. Het zou immers zeer vreemd zijn, dat hij zich niet op deze uitspraak zou beroepen in de Galatenbrief als dat al gebeurd was.
- De datum waarop de Galatenbrief werd geschreven moet dan in 48 AD zijn geweest en de Galatenbrief is de eerst geschreven brief van Paulus.

Aanleiding

- Het probleem dat aanleiding is tot het schrijven van deze brief is dat de christelijke beweging zich uitbreidde van joden naar joodse proselieten en naar niet-joden die niet de joodse wet en manier van leven volgden.
- Aanvankelijk was de christelijke beweging een joodse sekte. Jezus was jood en zijn volgelingen geloofden dat Jezus de beloofde Messias was en ontvingen de beloofde Geest van de eindtijd. Ze bleven de joodse wet houden, ook al was Jezus' uitleg wat anders dan die van de farizeeën.

Aanleiding 2

- Daarom was het natuurlijk voor de joodse christenen om te verwachten dat de heidenchristenen zich bij het joodse volk zouden voegen via de gewone weg ...
- Maar er waren heidenchristenen die de besnijdenis en de andere wetsregels niet opvolgden. Dat gaf vragen en problemen:
 - Was het mogelijk wel de Messias van de joden aan te nemen, maar niet het jodanisme?
 - Joden konden niet eten met heidenchristenen omdat hun eten niet volgens de joodse vereisten was bereid.

Aanleiding 3

De situatie in de brief is zo dat joodse leraars de Galaten hebben bezocht na Paulus eerste bezoek en hen hebben overtuigd dat ze besneden moesten worden en de Joodse wetten houden om behouden te kunnen worden/ om bij Gods volk te horen.

Dat betekent dat ze Paulus niet meer vertrouwen en zich mogelijk hebben laten besnijden?

Paulus zegt dat ze hiermee zijn afgevallen van het evangelie en van de verlossing in Christus.

Hij schrijft deze brief om hen van hun dwaalweg te laten terugkeren.

Indeling hoofdstuk 1 en 2

Het historisch/verhalende gedeelte

1:1-10 opening – vervloekt is wie een ander evangelie dan Paulus brengt!

1:11-24 het evangelie is aan Paulus geopenbaard door God en niet door mensen

2:1-10 Paulus' evangelie werd bevestigd in Jeruzalem; er was eenheid

2:11-21 Paulus' evangelie leidde in Antiochië tot een conflict

Opening van de brief

Galaten 1:1 tot 10

Zoals gewoon in de oudheid begint de brief afzenders, de geadresseerden en een zegenbede.

Paulus, een apostel geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus
En God de Vader, die Hem uit de doden opgewekt heeft.
En al de broeders die met mij zijn.

In de Filippenzenbrief begint Paulus zó:

Paulus en Timotheus dienstknechten van Jezus Christus

Paulus benadrukt in de opening van de Galatenbrief zijn apostolisch gezag.

Opening van de brief

Galaten 1:1 tot 10

Na de groet volgt in Paulus' brieven steeds een (dank)gebed voor de aangeschrevenen.

In Filippenzen 1:3: Ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk.

In Galaten 1:6 valt Paulus direct met de deur in huis dat hij ongelukkig is de Galatiërs.

Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Daar er geen ander is!

Er klinkt een heilige toorn door!

Opening van de brief

Galaten 1:1 tot 10

In vers 7 schrijft Paulus over Joodse (dwaal)leraren die de Galaten hebben afgebracht van het evangelie.

Dit is de echte aanleiding van de brief.

Paulus zegt hier niet wat ze leren, maar wel dat ze het evangelie veranderen, zodat het geen evangelie meer is.

Paulus zegt: vervloekt zijn ze. Anathema!

Al zou een engel u een evangelie verkondigen – als het niet hetzelfde is als dat Paulus hen verkondigd heeft,

Dan zijn ze vervloekt!

1:11-24 Eerste historische verhaal

het evangelie is aan Paulus geopenbaard door God en niet door mensen

Paulus stelt dat hij het evangelie niet heeft ontvangen van een mens, maar dat heeft Christus Zelf aan hem geopenbaard.

Paulus was een vurig en ijverig aanhanger van het jodendom; vers 14

Paulus vervolgde en verwoestte de gemeente van God; vers 13

God riep Paulus, openbaarde Zijn Zoon in hem en riep Hem tot het apostelambt; vers 15,16

Paulus ging niet naar Jeruzalem, naar de apostelen, maar naar Arabië; vers 17.

Pas na drie jaar bezocht hij 10 dagen Petrus in Jeruzalem en zag ook Jakobus.

Toen bezocht hij Syrië en Cilicië. De gemeenten in Judea kenden hem niet.

Pas na 14 jaar bezocht hij Jeruzalem weer, met Barnabas en Titus.2:1

Conclusie: Paulus heeft het evangelie niet van de andere apostelen geleerd, maar net als zij, heeft hij het van Jezus Zelf ontvangen.

3 thema's in Galaten 1

1. Paulus spreekt met Goddelijk gezag

2. Verlossing/redding is alleen te danken aan Christus' overgave aan het kruis om ons van deze boze wereld te verlossen.

De Romeinen zagen hun tijd juist als een gouden eeuw van de pax romana. Voor de bekeerlingen uit de heidenen was de joodse wet ook iets wat hen tot slaven maakte (hoofdstuk 4:1-10)

3. De Galaten verlaten de stichter van hun gemeente Paulus en het enige evangelie.

Wat betekent: toen het God behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren? Vers 16

Ziet dit op een inwendige ervaring van Paulus waarin hij Christus leerde kennen als Zijn Zaligmaker?

Allereerst moeten we vaststellen dat Paulus het hierbij heeft over zijn Damascuservaring.

De beste vertalingen hebben: aan mij te openbaren. Dit wil zeggen dat Paulus het evangelie dat Jezus de Christus is, direct van God ontving.

In mij openbaren, betekent niet: in mijn hart te openbaren, maar in mijn leven/roeping aan de heidenen, zodat ze in en door Paulus de Heere gaan zien. Dat kan niet juist zijn, omdat het als een gebeuren in het verleden wordt gezien en niet een doorgaand gebeuren.

Hij zegt dit in het voorbijgaan, de climax van de zin is dat hij niet direct met vlees en bloed te rade is gegaan.

Tweede historische passage

Galaten 2: 1 tot 10

Het evangelie wordt bevestigd door eenheid in Jeruzalem

De leiders van de kerk in Jeruzalem verklaren zich één met Paulus.

Paulus nam niet Barnabas mee, maar Titus, zijn medewerker, een bekeerling, maar een onbesneden christen. Dit was ongetwijfeld een uitdaging voor de kerk in Jeruzalem.

Ze vragen Titus niet om zich te laten besnijden, aangezien hij een niet-jood was.

Na 14 jaar (of 17 jaar na zijn bekering) gaat Paulus naar Jeruzalem.

Dit steunt zijn stelling dat hij het evangelie niet ontving van een mens/van de apostelen.

Ook deze ontmoeting steunde op een openbaring van God.

vs.6c: ze voegden niets toe aan Paulus' boodschap.

Galaten 2: 1 tot 10

Het evangelie wordt bevestigd door eenheid in Jeruzalem

Waarom was de besnijdenis zo'n belangrijk punt voor Paulus?

Omdat de besnijdenis stond voor het houden van de hele Joodse wet.

In 5:3 zegt Paulus, dat wie zich laat besnijden, de hele wet moet vervullen.

- De waarheid van het evangelie is dat een mens niet door het doen van de wet zalig kan worden.
- De periode dat de wet als tuchtmeester/opvoeder van Gods volk was aangesteld was voorbij.
- Na Christus' komst is er voor God geen jood of niet-jood meer, maar allen zijn één in Christus.

Daarom is het verkeerd om vol te houden dat de niet-joden besneden moesten worden.

Galaten 2: 1 tot 10

Het evangelie wordt bevestigd door eenheid in Jeruzalem

Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat de tegenstanders van Paulus in Galatië zeiden dat het evangelie wat Paulus predikte, niet werd erkend door de apostelen.

Petrus en Jakobus werden beschouwd als de pilaren van de kerk. Zij hebben echter erkend dat God aan Paulus de zending onder de heidenen had toevertrouwd en daar inzicht voor gegeven had.

Daarom hebben deze tegenstanders van Paulus geen enkele grond voor hun beschuldiging.

Al hoeven de niet-joodse christenen de besnijdenis niet van de joden over te nemen, laten ze wel de deugd en plicht van de vrijgevigheid en zorg voor de armen van de joden overnemen.

Niet de besnijdenis verbindt de delen van de kerk, maar de liefde. Paulus heeft dat in praktijk gebracht door een grote collecte van de heidengemeenten te organiseren voor de armen in Jeruzalem.

Vers 2 zegt dat Paulus naar Jeruzalem kwam door een openbaring. Wat betekent dat voor ons?

Hoe werkt Gods leiding in ons leven, in uw, in jouw leven?

Hoor je Gods stem in je hart? Krijg je een goed gevoel? Krijg je een tekst? Komt er een tekst in je op?

Betrek je een Bijbeltekst op je eigen situatie? Volg je de raad van andere betrouwbare mensen?

Lees je de Bijbel om een antwoord te krijgen? Probeer je met wijsheid de Bijbelse principes toe te passen in je leven? Laat je je leiden door de mogelijkheden die je krijgt in je leven – een open deur is een teken dat je die weg moet gaan? Vertrouw je op een droom?

Laat je de gemeente zich uitspreken over wat je zou moeten doen en volg je dat oordeel?

Zoek je Gods wil voor jouw leven, of zou je juist jezelf moeten afvragen hoe jouw leven Gods plan kan dienen. Concludeer je uit een dichte deur dat Gods weg anders is?

De apostelen werden op een speciale manier geleid door de Geest.

Hand.15:28; Hand. 11:28

Derde historische passage

Gal.2:11-21 Paulus' evangelie leidde in Antiochië tot verdeeldheid

Verdeling:

Vers 11-14 Paulus verzet zich tegen Petrus' terugtrekken van de tafelgemeenschap met heidenchristenen

Vers 15-17 Paulus' argument tegen Petrus hoe jodenchristenen zich horen te gedragen.

Vers 18-21 Paulus gestorven en opgestaan.

Derde historische passage

Gal.2:11-21

Paulus' evangelie leidde in Antiochië tot verdeeldheid

Verdeling:

Vers 11-14 Paulus verzet zich tegen Petrus' terugtrekken van de tafel-gemeenschap met heidenchristenen

Vers 15-17 Paulus' argument tegen Petrus hoe jodenchristenen zich horen te gedragen – ook jodenchristenen willen als niet-joden rechtvaardig zijn door het geloof.

Vers 18-21 Paulus door het geloof in Christus aan de wet gestorven en opgestaan tot een nieuw leven met Christus.

Derde historische passage

Overgang naar leerstellig gedeelte: 3:1 tot 4:13.

Aanleiding: gelovigen in Galatië vallen terug op de joodse wetten.

Hiertegen:

Paulus toont de historische aanleiding:

- hij ontving het evangelie van Jezus Zelf, niet van de joodse kerk
- De joodse kerk erkende zijn roeping en evangelie/ niet-joden hebben geen besnijdenis nodig
- Petrus handelde huichelachtig – joden worden ook als niet-jood, zonder de wet zalig.

Gal.2:11-21

Paulus' evangelie leidde in Antiochië tot verdeeldheid

Vragen voor bespreking:

1. Wat deed Petrus precies, vers 11-13?
2. Waarom was dat zo ernstig? Zie vers 14.
3. Kun je gedrag vandaag bedenken, dat vergelijkbaar is met het gedrag van Petrus?
4. Wat wordt bedoeld in vers 14 met 'op joodse wijze leven' en 'op heidense wijze leven'?
5. Wat bedoelt Paulus met 'van nature' in vers 15?
6. Waarom staat er in vers 16 'het geloof van Christus' en niet 'het geloof in Christus'?
7. Vers 17-18 zijn moeilijk. Door onze zonde kunnen wij niet door de wet rechtvaardig zijn; daarom erkennen we zondaar te zijn en zoeken door het geloof rechtvaardig te zijn. Vat de verzen samen.
8. Bedoelt Paulus in vers 19 hetzelfde als in vers 20a? Is dit een ervaring of een geschenk?
9. Is er verschil tussen 'in Christus' zijn, en dat 'Christus in ons' woont?
10. Wat is leven door het geloof in de Zoon van God, vers 20? Gaat het over rechtvaardiging of heiliging?
11. Vanuit welke gedachte zou Paulus verweten zijn dat hij de genade van God teniet deed, vers 21?