



**Leergang De Brieven van Paulus**

**Lisse 20 -12-2023**

**Les 3: Romeinen 12 - 16**

# Centrum voor Godsdienstonderwijs

## CGO

<b>datum</b>	<b>Te behandelen gedeelte</b>	<b>Bijbelstudie</b>	<b>Thema</b>
27-9-23	Romeinen 1-8	Romeinen 3:21-31	Rechtvaardiging
8-11-23	Romeinen 9-11	Romeinen 11:11-24	Israëls toekomst
20-12-23	Romeinen 12-16	Romeinen 14:13-23	Eenheid
31-1-24	1Kor.1-7	1 Kor.5	Seksuele zonde en tucht
14-2-24	1Kor.8-10	1 Kor.8	Chr. vrijheid
20-3-24	1Kor.12-14-16	1Kor.12:12-31	Geestesgaven

# Thema Romeinenbrief

16 Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, **eerst de Jood, en ook de Griek.**

17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.



# Thema's in de Romeinenbrief

1. Heiden en jood zijn zondaren voor God (1-3)
2. Eén weg van heil voor jood en niet-jood: geloof en rechtvaardiging (4,5)
3. De oude en de nieuwe bevrijde mens (6-8)  
-----
4. de relatie tussen God en de joden en jood en heiden (9-11)  
-----
5. Leven van de christenen - heiliging (12,13)
6. Onderlinge verdraagzaamheid van jood en niet-jood (14,15)
7. Groeten – onderlinge verbondenheid (16)

# Romeinen 12 - 16

- Dit is het derde deel van de brief; vaak het stuk over de dankbaarheid genoemd
- Tot hier is de brief leerstellig, wat je geloven moet; dit deel is vermanend, hoe je leven moet.
- De vermaningen zijn gebaseerd op het leerstellige gedeelte. Alleen door het geloof in Gods belofte, door het weten een kind van God te zijn, en door de Geest geleid, gelden de vermaningen ons en kunnen we ze ter harte nemen.

# Romeinen 12 vers 1,2

## Wereldgelijkvormigheid

- Ons leven is gekocht door Christus en een heilig offer aan God zijn.
- Daarom moeten we niet blijven leven en denken als de wereld, maar ons gemoed, ons denken moet veranderd en vernieuwd worden – naar het beeld van Christus.

# Wereldgelijkvormigheid

- Niet allereerst een zaak van gedrag, maar van ons wereldse denken.
- De zonden die in de rest van de brief besproken worden, is de wereldgelijkvormigheid die Paulus bedoeld.
- We zullen daarom aan het eind van de presentatie nog even terugkijken, wat hij precies met wereldgelijkvormigheid bedoelt.

# Romeinen 12 vers 3 tot 8

- Je leeft niet voor jezelf (werelds denken)
- Maar je leeft om het lichaam van Christus te dienen met de gaven die je van God gekregen hebt.
- Verhef je niet hoogmoedig boven anderen.
- Gebruik je gaven van profetie, bijstand verlenen, onderwijzen, troosten, uitdelen, leidinggeven, barmhartigheid bewijzen. Voor de gemeente.



# Romeinen 12 vers 9 tot 21

Deze verzen bevatten een oproep tot liefde.

- Werelds denken betekent geen liefde tonen.
- Liefde moet uit het hart komen, uit een hart dat leeft uit de liefde van God voor een zondaar. Liefhebben omdat de ander door Christus geliefd is.
- Weest niet lauw, maar juist vurig / ijverig in liefdebetoon.

# Romeinen 12 vers 9 tot 21

Liefdebetoon wordt geoefend in de gemeente

- Weest eensgezind, weest nederig.
- Houdt vrede met alle mensen
- Wreekt uzelf niet.
- Vergeldt het kwaad dat iemand u doet, met het goede
- Overwin het kwade door het goede.
- Liefde vraagt zelfverloochening.

# Romeinen 13 vers 1 tot 7

Opwekking tot gehoorzaamheid en liefde tot de machthebbers.

- Voorbehoud- God meer gehoorzamen dan de mensen
- Paulus' relatie met de Romeinse overheid
- De gemeente van Rome en de Romeinse overheid – het edict van Claudius.
- Ook het kwaad dat de machthebbers doen, moet overwonnen worden door het goede.

# Romeinen 13 vers 8 tot 14

Liefde is de vervulling van de wet

- De dag is dichtbij gekomen; laten we wandelen als kinderen van het licht!
- Het hele leven staat onder de koepel van de spoedige verwachting van Jezus' komst
- Laten we leven zoals we op die dag geleefd zouden willen hebben.
- Verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid: laat u niet meeslepen door uw aardse natuur met haar begeerten.

# Romeinen 14:1 tot 15:13

Opwekking tot eenheid van de gemeente

-Wat bracht verdeeldheid? Er zijn zwakken en sterken.

-vegetarisme, geheelonthouding, heilige dagen houden.

-Zwakken houden nog rekening met taboes uit hun verleden; ze voelen het nog als zonde om dat niet te doen. Ze hebben een *leuning* nodig.

-Sterken staan in de vrijheid; en zijn vrij van alle regels behalve wat Christus hen oplegt (liefde); ze mogen zwakken niet dwingen tot eten, hun geloof forceren; ze moeten de ander aannemen!

-De zwakken moeten de sterken in hun hart niet veroordelen omdat ze al die dingen doen. Ze moeten ook niet tegen hun geweten eten/drinken omdat de sterken dat doen.

- het gaat niet om joden versus heidenen; dit komt zowel bij joden (Daniel) als bij heidenen voor.

# Romeinen 14 vers 1 tot 12

Opwekking tot eenheid van groepen in de gemeente

- Oordeelt elkaar niet want God heeft ons aangenomen
- Oordeelt elkaar niet want God zal zijn eigen dienaren oordelen.
- Als eigendom van Christus moeten we voor de Heere leven en niet elkaar oordelen; Christus zal Zijn dienaren oordelen.
- Ieder moet aan Christus rekenschap geven, niet aan elkaar.

# Romeinen 14 vers 13 tot 23

- Niet alleen elkaar niet oordelen, maar ook elkaar geen aanstoot geven (waardoor hij zondigt)
- In Christus is geen enkel voedsel onrein
- Maar brengt uw broeder/zuster niet tot zondigen (door wat in zijn oog onrein is hem voor te zetten).
- Want alles wat niet uit het geloof is, is zonde
- Jaag na wat opbouwt en de vrede dient
- Verbreek de eenheid niet om voedsel
- Niet elke keer het meningsverschil bespreken wat leidt tot twistgesprekken, maar elkaar aanvaardden met de verschillen.

# Romeinen 15 vers 1 tot 13

- De sterken moeten de zwakken bijstaan, zoals Christus gedaan heeft.
- Christus is gekomen onder de wet, om te verlossen de joden en de heidenen.
- Doel is eendrachtig God de lof toe te brengen



# Omgaan met verschillen in de gemeente

- In de Galatenbrief waren er jodenchristenen die de heidenchristenen wilden laten besnijden en andere mozaïsche wetten laten houden.
- Daar verzet Paulus zich scherp tegen – ze willen u van het evangelie afhouden!
- Er zijn dus verschillen van verschillende aard.

# Omgaan met verschillen in de gemeente

Theologische verschillen	Sociologische verschillen	Traditionele verschillen
Geloofsdoop versus kinderdoop	Welke Psalmberijming Ritmisch zingen	Welk muziekinstrument Koren in eredienst
Nadruk op verbond of uitverkiezing	Kledingregels	
Nadruk op ervaring of de belofte	Welke Bijbelvertaling	Bijbelvertaling
Nadruk op zonde of genade	Stemmen op welke politieke partij	Kerk op tweede kerstdag en paasdag
Wel of niet vaccineren	Zwarte ambtsdragerskleding	Vaccineren of niet?
Nadruk op zwakken in geloof of zekerheid	Aparte Jeugddiensten	Vrouwelijke diakenen

# Omgaan met verschillen binnen de gemeente

## Drie niveaus onderscheiden door ds. P. de Vries

Eerste niveau: de Bijbel als Gods stem. De Drie-enige God als God van volkomen zaligheid, verzoening door het bloed van Jezus Christus, de Middelaar Die God en mens is, de rechtvaardiging door het geloof en levensheiliging. Deze zijn onmisbaar voor het behoren aan Christus.

Tweede niveau: De zondag als nieuwtestamentische rustdag. Visie op de heilige doop. Zingen van alleen Psalmen in eredienst. Visie op duizendjarig rijk en toekomst van Israël.

Dit zijn waarheden waarvan de erkenning belangrijk is voor het welzijn van de kerk en voor een gezond geestelijk leven. Niet kan worden gezegd dat afwijking ervan onverenigbaar is met het toebehoren aan Christus.

Derde niveau: gaat om culturele zaken die geen principiële betekenis hebben. Al dan niet ritmisch zingen, zwarte ambtskleding predikant. Gebruik SV of HSV. Gebruik orgel in kerkdiensten.

Nu voltrekken er zich tal van culturele veranderingen die strijdig zijn met Gods Woord, bijv. vrouw in ambt. Daarin moet de kerk niet meegaan.

# Omgaan met verschillen in de gemeente

## Praktisch

- Witsius: één in de hoofdzaken, verdraagzaam in bijzaken, in alles liefdevol.
- Luisteren, luisteren, luisteren; veel conflicten worden veroorzaakt door misverstanden.
- Terughoudend met tucht bij overtreden van kerkregels – wel bij zondigen tegen Gods geboden.
- Ds. J. van de Poel: de verdeeldheid komt niet van de leerstukken, maar van de kopstukken.

# Wat is wereldgelijkvormigheid?

Wereldgelijkvormigheid is ....

- voor jezelf leven en je niet met al je gaven inzetten voor het lichaam van Christus
- geen voorbeeld van liefde tonen; niet de vrede bewaren; je willen wreken; kwaad met kwaad willen vergelden
- de overheid niet respecteren, niet leven in het besef van Christus' wederkomst
- verschillen in de gemeente op de spits drijven en elkaar veroordelen in plaats van elkaar te verdragen en op te bouwen
- Leven naar regels in plaats van uit het geloof voor Christus te leven
- leven zonder te bidden om de gave van onderscheid waardoor we weten wat de wil van God is en waar het wel en niet op aankomst.

# Romeinen 15 vers 14 tot 33

- Paulus komt tot het slot van de brief. De brief lijkt met vers 33 af te sluiten.
- Herhaling van het doel van de brief: elkaar opbouwen in het geloof; hulp bij zijn reis naar Spanje.
- Eerst moet Paulus de opbrengst van de collecte in Turkije en Griekenland naar Jeruzalem brengen; hij vraagt voor voorbede.

# Romeinen 16

- Dit hoofdstuk lijkt een soort aanhangsel. Het bestaat uit groeten en aanbevelingen aan mensen in Rome en groeten van mensen in Korinthe en een tweede slot.
- Paulus noemt 5 verschillende huisgemeenten: die van Prisca en Aquila, die van Apelles, die van Herodion, die van Asynkritis en die van Fililogus en Julia.
- Voornamelijk Joodse namen.
- Opvallend is de rol van vrouwen (9 van de 26 namen zijn vrouwen).

# Slot Romeinenbrief

24 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

27 Dezelve alleen wijze God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.



# Vragen voor Bijbelstudie op 20 december 2023

1. Lees eerst Romeinen 12:1. Hoe kunnen we ons als een levend en heilig offer in Gods dienst stellen?
2. Lees Romeinen 12: 18: zoveel in u is. Wat betekenen deze woorden?
3. Lees Romeinen 13:11-14. Deze woorden werden gebruikt voor de bekering van de kerkvader Augustinus. Paulus gebruikt het beeld van het aantrekken van een kledingstuk. Wat moet afgelegd en wat moet aangedaan worden?

Lees Romeinen 14: 1-13.

4. Leg vers 1 uit. Wanneer kun je iemand aannemen (als dienaar van Christus)? Hoe kun je 'twistige samensprekingen' vermijden?
5. Vers 4 zegt dat het verkeerd is om de knecht van een ander te veroordelen. Gaat het hier om hetzelfde als in Mattheus 7:1-5? Is een goede samenvatting: niet oordelen, maar vast stellen! Is de onderlinge tucht dan verkeerd? Of is het gevaar van vallen en afvallen klein?
6. Wanneer kun je in je eigen gemoed ten volle verzekerd zijn? Vers 5.
7. Noem één praktische consequentie van vers 8: hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren!
8. Hoe kun je concreet in de gemeente geen aanstoot of ergernis geven? Vers 13.
9. Welke verschillen zijn er in de gemeente, die conflicten geven, die bij het eerste niveau van ds. P. de Vries behoren?