



CENTRUM VOOR GODSDIENSTONDERWIJS

Leergang De Brieven van Paulus

Lisse 8 -11-2023

Les 2: Romeinen 9 - 11

Centrum voor Godsdienstonderwijs

CGO

datum	Te behandelen gedeelte	Bijbelstudie	Thema
27-9-23	Romeinen 1-8	Romeinen 3:21-31	Rechtvaardiging
8-11-23	Romeinen 9-11	Romeinen 11:11-24	Israëls toekomst
20-12-23	Romeinen 12-16	Romeinen 14:13-23	Eenheid
31-1-24	1Kor.1-7	1 Kor.5	Seksuele zonde en tucht
14-2-24	1Kor.8-10	1 Kor.8	Chr. vrijheid
20-3-24	1Kor.12-14-16	1Kor.12:12-31	Geestesgaven

Thema Romeinenbrief

16 Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, **eerst de Jood, en ook de Griek.**

17 Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.



Thema's in de Romeinenbrief

1. Heiden en jood zijn zondaren voor God (1-3)
2. Eén weg van heil voor jood en niet-jood: geloof en rechtvaardiging (4,5)
3. De oude en de nieuwe bevrijde mens (6-8)

4. de relatie tussen God en de joden en jood en heiden (9-11)

5. Leven van de christenen - heiliging (12,13)
6. Onderlinge verdraagzaamheid van jood en niet-jood (14,15)
7. Groeten – onderlinge verbondenheid (16)

Eenheid Romeinenbrief

Relatie joden- en heidenchristen

- Rom.1-3 zowel jood als heiden staan schuldig voor God. De joden hebben weliswaar de wet, maar omdat ze die niet houden, staan ze ook schuldig voor God.
- Rom.4-8 Zowel jood als heiden kunnen zalig worden door geloof in Christus en leven door de Geest. De besnijdenis en wetswerken spelen geen rol.
- Rom. 9-11 Gods volk was drager van Gods belofte. Maar niet elke Israëliet draagt de belofte.
- Israël is nog Gods volk hoewel ze Gods Gezalfde grotendeels hebben verworpen; hun ongeloof is tot zegen voor de heidenen, maar eens zal Israël zalig worden.
- Rom.12-15 sterken en zwakken moeten elkaar aanvaarden in Christus en elkaar niet oordelen over voedsel, heilige dagen etc.

Roeping van Abraham

1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.

2 En Ik zal u tot een groot volk maken,
en u zegenen,
en uw naam groot maken;
en wees een zegen!

3 En Ik zal zegenen, die u zegenen,
en vervloeken, die u vloekt;
en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Verbond met Israël

Exodus 19-24



4 Gijlieden hebt gezien wat Ik de Egyptenaars gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht heb.

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijn stem zult gehoorzamen en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijne.

6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

Verbond met Israël

- Verbondssluiting; Exodus 24
- Mozes als type van Christus
- Verkiezing tot dienst aan de volken!

- Later David als vertegenwoordiger van Israël.
- Maar ook Zijn nageslacht breekt het verbond.

De Kananese vrouw

Mattheus 15-21-28

21 En Jezus vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon.

22 En zie, een Kananese vrouw uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere, Gij Zone Davids, ontferm U mijner; mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten.

23 Doch Hij antwoordde haar niet één woord. En Zijn discipelen tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U, want zij roept ons na.

24 Maar Hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.

25 En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!

26 Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondkens voor te werpen.

27 En zij zeide: Ja Heere; doch de hondkens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren.

28 Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof; u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.

Paulus de heidenapostel

Handelingen 15 Petrus

7 Mannen broeders, gij weet dat God van overlange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven. 8 En God, de Kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons; 9 En heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. 10 Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? 11 Maar wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.

Paulus de heidenapostel

Handelingen 15 Jakobus

Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam.

15 En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 16 Na dezen zal Ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel Davids, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal dezelve wederoprichten, 17 Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken, en al de heidenen over welke Mijn Naam aangeropen is, (Amos 9:11,12) spreekt de Heere, Die dit alles doet.

18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend. 19 Daarom oordeel ik dat men degenen die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere.

Paulus de heidenapostel

- Ef.3 het geheimenis aan Paulus geopenbaard
- Dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van Zijn belofte in Christus door het Evangelie.

Indeling

Is Gods belofte aan Israël eerst voor de jood en dan voor de Griek? Wat komt ervan terecht nu Israël de Messias afwijst? En Gods belofte aan Abraham, de vader van alle gelovigen?

Rom 9: Israëls val: niet het ware Israël

Rom 10: Israëls dwaling: eigengerechtigheid i.p.v. geloof in Christus

Rom 11: Israëls toekomst: God zal terugkeren naar Zijn volk.

Het oude testament in het nieuwe

- Opvallend is dat er 53 citaten van het oude testament in deze brief voorkomen, vooral in hoofdstuk 3 , 4, 9-11.
- In alle andere brieven van Paulus samen zijn dat er 41.

Romeinen 9

Dit hoofdstukken lijkt vragenbeantwoording

- 9:1-5 Paulus verbondenheid aan Israël en haar voorrechten
- 9:6-13: Is Gods belofte vervallen? Gods belofte - niet ethniciteit - bepaalt het volk
- 9:14: Is God onrechtvaardig? Het gaat om Gods ontferming/vrijmacht en oordeel
- 9:19: Waarom klaagt God, want wie heeft Zijn wil wederstaan?
- 9:30: Wat zullen wij dan zeggen?

Rom.9:1-5

- In navolging van Christus, zou Paulus zelf wel vervloekt en van Christus gescheiden willen zijn om zijn volk te redden

Hun voorrechten:

- de aanneming tot kinderen
- de heerlijkheid (de nabijheid – de wolk)
- de verbonden
- de wetgeving
- de vaders
- de Christus

Rom. 9:6-13

- Het ongeloof van veel joden betekent niet dat Gods Woord (eerst de Jood en ook de Griek) niet waar is. De joden blijven Gods volk.
- Niet vleeselijke afkomst, maar de belofte bepaalt wie echt Gods volk zijn; er is een gelovig Israël binnen het nationale Israël; ook die in de voetstappen van het geloof van Abraham leven.
- Gods verkiezing was juist niet gebaseerd op menselijke voorrechten (van ras): de oudere zal de jongere dienen.

Rom.9:14-30

- Is God wel rechtvaardig? Door heidenen te roepen i.p.v. het verkoren volk dat Hem diende? Door zonder blijkbare reden de één te kiezen en de ander niet? God geeft Zijn genade en barmhartigheid aan wie Hij wil. Dat is Gods vrijheid.
- Gods keus hangt niet af van de mens en zijn prestaties, maar alleen van Gods wil.
- God had farao verwekt om het volk barmhartigheid te bewijzen; meewerken of niet.
- Is het God die het grootste deel van de Joden verhardt? Paulus antwoordt met het beeld van de pottenbakker (vers 20 – 23).

Rom.9:24-30

- De vorige verzen maken duidelijk dat God vrij is om Joden te passeren.
- Deze verzen dat God ook vrij is om heidenen (niet mijn volk) in Zijn volk op te nemen.
- Uit Jood en heiden roept God Zijn volk.
- De tekst uit Hosea betreft het afkerige Israël waaraan God na de ballingschap toch weer denken zal.

Rom.9:30-33

- Deze verzen passen eigenlijk beter bij hoofdstuk 10:1-3

Romeinen 10

Israël verwerpt het Evangelie en is daarom niet te verontschuldigen

- 10:1-3 Paulus verbondenheid aan Israël
- 10:4-13 De wet en de profeten getuigen van de gerechtigheid door het geloof
- 10:14-21 Israël nog niet toe aan geloof, maar God blijft de armen naar hen uitstrekken

Romeinen 11

- 11:1-6 God heeft Zijn volk niet verstoten
- 11:7-10 De anderen waren verhard
- 11:11-16 Israël is gestruikeld, niet gevallen, met een doel.
- 11:17-24 Daarom: wilde en onedele takkenverhef je niet.
- 11:25-27 Het geheim ontsluierd.

Romeinen 11:1-10

- Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre.
- Net als in Jesaja's tijd en Elia's tijd is er een trouwe rest van 7000 mensen. God zal hieruit het volk herstellen.
- Niet de elite, maar verkorenen die weer zullen groeien. Het is genade, Gods werk.

Romeinen 11:33-36

- Paulus besluit dit deel van de brief met een lofzang.
- Hij looft Gods wijsheid en kennis! Die gaan ons verstand te boven.
- Gods plan met Israël en de volken brengt Paulus tot aanbidden.
- Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen!
- Gods raad zal bestaan en Hij zal al Zijn welbehagen doen.

Vragen over Rom.11:11-24

1. Over wie gaat het in vers 11? – vergelijk dit vers hiervoor met vers 1.
2. Wat wordt bedoeld met hun val? Vs. 11 en 12
3. Volgens vers 11: wie moeten jaloers worden op wie? Wat komt hiervan terecht?
4. Wat betekent de volheid van Israël voor de heidenen (niet-joden) volgens vers 12?
5. Wie wil wie jaloers maken volgens vers 14?
6. Vergelijk vers 12 en 15. Welke uitdrukking in vers 15 komt overeen met 'hun val' in vers 12?
7. Over wiens aanneming gaat het in vers 15?
8. Welke uitdrukking in vers 15 komt overeen met de uitdrukking 'volheid' in vers 12?
9. Wat zal de bekering van Israël voor zegen brengen aan de niet-joden volgens vers 15?
10. Wat zegt volgens vers 16 het afbreken van takken over de stam?
11. Waarom moeten heidenchristenen vrezen volgens vers 20?
12. Hoe beredeneert Paulus in vers 24 met het beeld van de olijfboom dat de Joden gemakkelijk tot bekering kunnen komen?
13. Over welke volheid gaat het in vers 12 en over welke volheid in vers 25?
14. Hoe moeten we geheel Israël opvatten in vers 26?
15. Hoe geeft Gods verkiezing hoop voor de Joden, vers 28,29?
16. Leg uit hoe vers 30 en 31 redenen geven om te geloven in de toekomstige bekering van Israël.
17. Kun je de huidige staat Israël gelijk stellen met het volk Israël waar Paulus over spreekt?