

Geliefde gemeente,

Middels deze brief willen we vanuit de kerkenraad nog een blijk van medeleven geven. We hebben al langer dan een jaar te maken met het corona-virus en als gevolg daarvan allerlei beperkingen in het gezin, de maatschappij en ook in de kerk.

Soms wordt hierover geklaagd, en dat is eigenlijk wel te begrijpen. De jongeren in de gemeente vanwege minder contact onderling, minder of helemaal geen verenigingsleven en de ouderen vanwege eenzaamheid. Dat maakt deze omstandigheden moeilijk en verdrietig. Maar we zouden het ook van een andere kant kunnen bekijken zodat we verwonderd mogen zijn of worden dat de Heere ons tot hier toe gedragen en gespaard heeft.

Jeremia zegt: 'Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben, ze zijn alle morgen nieuw, Uw trouw is groot.'

Dit is nu alleen mogelijk in Christus, door Zijn verzoenend lijden, sterven en opstanding. Buiten Hem is er geen hart van God dat brandt van liefde. Geen goedertierenheid, maar toorn en vergelding.

We leven momenteel in de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. De discipelen waren terug gegaan naar de opperzaal met blijdschap in het hart vanwege de belofte dat de Trooster, de Heilige Geest, uitgestort zou worden.

Wij weten dat Hij gekomen is en dat hopen we in de komende pinksterdiensten te herdenken. Maar is het nu ook onze verwachting, ons uitzien voor onszelf, onze kinderen, de gemeente, dat diezelfde Geest Zijn werk ook in onze harten zou mogen doen?

De discipelen waren bij elkaar met bidden en smeken, eendrachtig, één van hart en zin. Dat geve de Heere ook maar onder ons.

Wat zou het een voorrecht zijn als de Heere op het gebed wonderen zou doen in de harten onder de prediking of lezing van het Woord. Dat we voor het eerst of opnieuw verslagen zouden worden in het hart en zouden vragen 'Wat zullen wij doen?'

Doorgaans weten we het allemaal wel goed maar als de Heere de ogen opent en laat zien dat we de Zaligmaker zo lang veracht, ja zelfs door onze zonden aan het kruis gehangen en gedood hebben, dan weten we het niet meer. Dan wordt de vraag geboren: 'Wat zullen wij doen?'

Kinderen: jullie vragen je misschien af of er ook kinderen bij het Pinksterfeest geweest zijn. Het staat niet in de Bijbel maar ik denk het wel. Want Petrus zegt: 'Gij Joodse mannen, en allen die te Jeruzalem woont.' En in Jeruzalem woonden natuurlijk ook veel kinderen. Ik zou ook aan jullie willen vragen om in je avondgebed de Heere te vragen of de Heilige Geest ook in jullie hartje zou mogen werken. Dan ga je zien dat de Heere moet straffen omdat we verkeerde dingen doen en denken, ja zelfs verkeerd zijn in ons hart, maar ook en vooral dat het nog anders kan worden.

Petrus zegt: 'Bekeert u.' En ik hoop dat je dat ook werkelijk probeert maar ook dat je moet zeggen: 'Heere ik kan het niet, ik doe telkens weer zonden, maar zou U het, Heere Jezus, uit genade willen doen en geven. Mag ook ik U leren kennen, door en in de Heere Jezus.' Want dat is toch het werk van de Heilige Geest, om te laten zien wie die Zaligmaker nog wil zijn, ook voor zondige kinderen die het niet meer weten.

En ouderen, we hebben toch allemaal hetzelfde nodig op reis naar die grote eeuwigheid. En er is maar Eén schuilplaats. David zingt ervan in Psalm 119:57: 'Gij zijt mijn Schild, de Rots waarheen ik vlucht. Gij kunt en wilt mijn ondergang beletten.' Die Rots staat onwankelbaar vast en nog is er plaats!

Petrus zegt in zijn toespraak op de Pinksterdag: 'Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen zegt God, Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees.'

Met de laatste dagen wordt de periode tussen de opstanding van Christus en Zijn wederkomst bedoeld. En daar leven wij ook nu nog in. De Heere is nog steeds dezelfde God. Hij geve dat kinderlijk vertrouwen op en verwachting van Hem die het gezegd heeft: 'Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.' Ook in 2021.

Van harte de nabijheid van de Heere toegebeden en Zijn ondersteuning in alle moeite en verdriet, blijdschap en vertroosting.

Allemaal gezegende pinksterdagen toegewenst.

Een hartelijke groet van de kerkenraad.

18-05-2021