



Leergang NT-ische Brieven

Lisse 9-4-2025

Les 5: Hebreeën 8 tot 10

Opening: lezen Hebreeën 6:1-10

14-09-24

The right side of the slide features a decorative graphic composed of several overlapping, semi-transparent green triangles and polygons in various shades, ranging from light lime green to dark forest green. These shapes are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, extending from the top right towards the bottom right.

Centrum voor Godsdienstonderwijs

Datum	Te behandelen gedeelte	Bijbelstudie	Thema
24-9-24	Galaten 1,2	Galaten 2:11-21	Historisch
13-11-24	Galaten 3,4	Galaten 4:1-20	Leerstellig
4-12-24	Galaten 5,6	Galaten 5:13-26	Praktisch
25-3-25	Hebreeën 1 -7	Hebreeën 2:1-18	Christus hoger dan ...
9-4-25	Hebreeën 8-10	Hebreeën 10:19-39	Christus de ware hogepriester
28-5-25	Hebreeën 11, 12	Hebreeën 11:32-12:11	Zonder ons niet volmaakt

Hebreeën - indeling

Christus groter dan de OT profeten 1:1-3

Christus groter dan de engelen 1:3 - 2:18

Waarschuwing tegen afval 2:1-4

Christus groter dan Mozes 3:1-6

Waarschuwing tegen afval 3:7-19

Christus groter dan Jozua 4:1-10

Waarschuwing tegen afval 4:11-16

Christus groter dan Aäron - de benoeming van Christus 5:1-10

Waarschuwing tegen afval 5:11 - 6:20

Christus priester in orde van Melchizedek - groter dan levitische priester 7:1-10

Het Aäronitische priesterschap gaat voorbij 7:11-28

Christus' priesterschap is deel van een beter verbond hfdst.8

Christus' priesterschap heeft een beter heiligdom, hfdst.9:1-12

Christus' offer is een beter offer Hfdst.9:13 tot 10:18

Waarschuwing tegen afval 10:19-39

Bemoediging met het voorbeeld van de OT-ische geloofshelden 11:1-40

Bemoediging met het voorbeeld van Christus 12:1-10

Waarschuwing tegen afval - voorbeeld van Esau 12:12-29

Waarschuwing tegen afval - dien God in Zijn gemeente 13:1-17

Gebed en groeten 13:18-25

Hebreeën is duidelijk een afwisseling van uitleg / verkondiging en **waarschuwing.**

Thema's van deze hoofdstukken

- ▶ Na afval van het geloof is geen tweede bekering mogelijk
- ▶ Het hogepriesterschap van Christus beter dan het Levitisch priesterschap

Thema 1: Hb.6:4-9

Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomstige eeuw (5 weldaden)

en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken.

Want de aarde, die de regen, menigmaal op haar komende, indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God; maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding.

Maar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken.

Hb.6:4-8

- ▶ Vijf weldaden/zegeningen, verbonden met het werk van de Geest onder het nieuwe verbond.
 - ▶ Verlicht zijn betekent dat ze de boodschap van het evangelie hebben ontvangen met overtuigende kracht
 - ▶ De hemelse gave verwijst naar de Heilige Geest, wiens werk ze ervaren hebben
 - ▶ Ze zijn de Heilige Geest deelachtig geworden. Dat blijkt uit de genoemde gaven.
 - ▶ Ze hebben het goede woord van God gesmaakt. Ze hebben de goedheid van het Woord of Evangelie ervaren.
 - ▶ Ze smaakten de krachten van de toekomstige eeuw. De Geest is de eerstelinggave van de toekomstige eeuw van Gods koninkrijk.
- ▶ De aangeduide mensen missen wat samengaat met redding (vs. 9) en de vrucht van gehoorzaamheid, en geloof, zodat ze wel weldaden kunnen claimen, maar niet gebouwd zijn op Gods trouw. Ze kruisigen Christus opnieuw en maken Hem te schande.

Landbouwkundig beeld

Want de aarde, die de regen, menigmaal op haar komende, indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God; maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding.

Zegen van God voor wie trouw blijft

Maar verwerpelijk, vervloeking, verbranding voor wie afvalt.

Thema 1: Hb.10:26-31

Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; maar een schrikkelijke verwachting van het oordeel, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.

Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?

Want wij kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

Hb.10:26-31

- ▶ Hoe wordt de zonde beschreven?
- ▶ Willend en wetend de Zoon van God vertreden; het bloed van het nieuwe verbond onrein geacht; de Geest der genade gesmaad.
- ▶ Dus: ze verloochenen het geloof in Christus' algenoegzame offer voor de zonde.
- ▶ In Hb.6 sprak hij over afvallen; de onmogelijkheid van bekering; hier benadrukt hij de verantwoordelijkheid; de onmogelijkheid van vergeving.
- ▶ Het offer van Christus was de laatste van alle offers; wie dit offer verwerpt, heeft geen offer meer om de toevlucht toe te nemen.
- ▶ Een vreselijk oordeel wacht ...

Thema 1: Hb.12:16,17,25-29

Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.

Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die degene verwierpen, welke op aarde Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Die afkeren, Die van de hemelen is; Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel.

En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet beweeglijk zijn.

Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door dewelke wij welbehaaglijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur.

Hb.12:16,17,25-29

- ▶ De schrijver illustreert het punt nu met het voorbeeld van Esau, die zijn eerstgeboorterecht verwierp en daarna geen plaats van berouw meer vinden kon.
- ▶ Weer maakt de schrijver de tegenstelling oude en nieuwe verbond. Wie Gods openbaring aan Mozes en de profeten verwierp, zal Gods oordeel niet kunnen ontvluchten. Veel minder zal Gods oordeel kunnen ontvluchten wie Gods openbaring door de Zoon tot ons verwerpt.
- ▶ De tijd is kort tot Gods onbeweeglijk, onveranderlijk koninkrijk - wat een reden om nu trouw te zijn.
- ▶ De oproep is om te volharden in God dienen, met eerbied en godsvrucht.

Onvergeeflijke zonde?

- ▶ De Heere Jezus spreekt over een onvergeeflijke zonde: de lastering tegen de Heilige Geest. De aanleiding is dat de farizeeën het feit dat Jezus duivels uitwerpt toeschrijven aan een pact met Beëlzebul de overste van de duivelen. Het werk van de Geest voor duivelswerk verklaren is de grens vanwaar geen terugkeer mogelijk is passeren. Ze miskenden Gods goedheid in het wonder van de bevrijding. Ze gaven Gods eer aan de duivel.
- ▶ Johannes schrijft in zijn eerste brief (1Joh.5:14-7) over de zonde tot de dood. Dit lijkt te gaan over de ontkenning dat Jezus de Zoon van God is.
- ▶ Gaan beide gedeelten uit Hebreeën over dezelfde zonde? In Hebreeën gaat het over afvallen van het geloof onder de dreiging van vervolging en kruis. In publiek ontkenden ze Christus. Dat zou hen niet uitsluiten van vergeving. Ze zouden hun geloof opnieuw kunnen belijden en het martelaarschap aanvaarden.

Afvallen?

- ▶ De schrijver stelt voordelen en nadelen aan de gemeente voor: je distantiëren van de christenen kan wel opleveren dat je niet vervolgd wordt, maar brengt je dichter bij God en Zijn toorn. Ze geven de hemelse gave en de vrede van de toekomstige eeuw op en de reiniging door het bloed van Christus.
- ▶ De Hebreëën werden niet eens gevraagd om zich publiek van Christus te distantiëren.

Afvallen en de volharding der heiligen

- ▶ God spreekt met een doel; Hij waarschuwt om de twijfelaars met een vast voornemen bij het evangelie te laten blijven.
- ▶ De terminologie verwijst naar de relatie tussen een weldoener en iemand die onverdiende weldaden ontvangt; wie zijn/haar weldoener onteert, wordt definitief verworpen.
- ▶ Binnen die waarschuwing past niet om te zeggen, dat er bij God geen verlies van genade mogelijk is. Al is dat niet onwaar. Maar die waarheid zou de ernst van de waarschuwing voor de hoorder ontkrachten en hem verder kunnen laten gaan op zijn verkeerde weg.
- ▶ De brief is geen dogmatiek die alles in evenwicht presenteert,. Maar een appèl op joodse christenen om hun geloof niet op te geven om vervolging te ontgaan.
- ▶ Precies benoemen wanneer je de grens passeert zou de waarschuwing juist van haar kracht beroven en dat lezen we ook nergens. Blijf zo ver mogelijk verwijderd van de gevarezone.



14-09-24

Overzicht hoofdstuk 8 - 10

- ▶ Hfdst 8: Christus is hogepriester van een betere dienst in een beter heiligdom en is Middelaar van een beter verbond.
 - ▶ 1-6 Hogepriester van een beter verbond
 - ▶ 7-13 Schriftbewijs
- ▶ Hfdst 9 De dienst van de hogepriester van het nieuwe verbond
 - ▶ 1-10 De onvolkomen dienst van het oude verbond
 - ▶ 11-14 De betere eredienst van het nieuwe verbond - het offer van Christus
 - ▶ 15-22 Christus' offer inaugureert het nieuwe verbond
 - ▶ 23-28 Jezus als hogepriester verschenen
- ▶ Hfdst 10 De dienst van de hogepriester van het nieuwe verbond -2
 - ▶ 1-18 Geheiligd door Christus' offer.
 - ▶ 19-39 vermaning op grond van Christus' hogepriesterschap

Thema 2: Het hogepriesterschap van Christus

Hoofdstuk 8

- ▶ De hoofdsom (vs 1) laat zien dat een nieuwe stap wordt gezet in dit hoofdstuk.
- ▶ Christus is hogepriester in het ware heiligdom in de hemel. Het origineel is in de hemel; op aarde is de tabernakel een replica van dat in de hemel.
- ▶ Christus is hogepriester van een beter heiligdom dan op aarde en van een beter verbond.
- ▶ De profeet Jeremia heeft van dit nieuwe verbond geprofeteerd; het oude verbond heeft afgedaan want het nieuwe is beter. (vs. 7 en 13).

Thema 2: De hogepriester van het nieuwe verbond

Hoofdstuk 9

- ▶ De eredienst van het oude verbond was onvolkomen
- ▶ De voorwerpen die zich in de tabernakel bevinden worden genoemd. Opvallend is dat het reukofferaltaar wordt genoemd bij het Heilige der Heilige. Of ziet het op een pan waarin wierook wordt gebrand?
- ▶ De offers in het Heilige moeten steeds herhaald worden en kunnen de priesters niet volmaken.
- ▶ De priesters gingen elke dag het heilige in, maar slechts één keer per jaar het Heilige der heilige. De eenjarige ingang in het Heilige der Heilige is een voorafschaduwing van het nieuwe verbond.

Thema 2: De hogepriester van het nieuwe verbond Hoofdstuk 9:11-

- ▶ Christus is het volmaakte heiligdom binnengegaan
- ▶ Met Zijn eigen bloed en smetteloos offer
- ▶ Zijn offer kan ons geweten reinigen
- ▶ Zo is Hij de Middelaar van het nieuwe verbond of testament
- ▶ Dat is geldig door de dood van de testamentmaker
- ▶ Zonder bloed geen vergeving
- ▶ Christus hoeft niet voor Zichzelf te offeren
- ▶ Zoals de mens gezet is te sterven en daarna het oordeel, zo zal Christus na Zijn offerdood verschijnen tot zaligheid

Thema 2: De hogepriester van het nieuwe verbond

Hoofdstuk 10:1-18

Samenvatting van de voorgaande hoofdstukken:

- ▶ De offers voorgeschreven door de wet kunnen geen aanbidder volmaken.
- ▶ God wil daarom die offers niet
- ▶ Daarom zegt Christus: Zie Ik kom om Uw wil te doen.
- ▶ Zijn offer vervangt alle offers van de wet.
- ▶ De dagelijkse offers worden vervangen door Zijn ene offer.
- ▶ Zijn offer vergeeft werkelijk zoals in het nieuwe verbond beloofd.

Vragen Hebreëën 10:19-39

1. Waarom hebben wij vrijmoedigheid (=vrijheid) om het heiligdom binnen te gaan, vers 19-22?
2. Waarom heet de 'weg' vers en levend in vers 20?
3. Welke vier kenmerken van het ware toegaan noemt vers 22?
4. Over welke hoop gaat het in vers 23?
5. Het toezien op elkaar, wat genoemd wordt in vers 24 en 25, is dat de taak van elke christen of alleen van de kerkenraad? Geef voorbeelden.
6. Was er in het OT nog een offer voor iemand die bewust gezondigd had, zie vers 26 en Numeri 15:30? Is er in het NT een offer voor zondaren die bewust zondigen?
7. Welke bewuste zonden noemt vers 29? Zou je deze het bedroeven van de Heilige Geest kunnen noemen?
8. Wat is er in het verleden gebeurd? Vers 32-34; wat hebben de Hebreëën nodig volgens vers 35 en 36?
9. Wat is de betekenis van 'onttrekken' in vers 38 en 39?