



Leergang NT-ische Brieven

Lisse 4-12-2024

Les 3: Galaten 5 en 6

Centrum voor Godsdienstonderwijs

Datum	Te behandelen gedeelte	Bijbelstudie	Thema
24-9-24	Galaten 1,2	Galaten 2:11-21	Historisch
13-11-24	Galaten 3,4	Galaten 4:1-20	Leerstellig
4-12-24	Galaten 5,6	Galaten 5:13-26	Praktisch
25-3-25	Hebreeën 1 -7	Hebreeën 2:1-18	Een Barmhartig Hogepriester
9-4-25	Hebreeën 8-10	Hebreeën 10:19-39	De Zoon van God vertreden
21-5-25	Hebreeën 11, 12	Hebreeën 11:32-12:11	Zonder ons niet volmaakt

Thema Galatenbrief

De Galaten hebben zich laten overhalen om zich te laten besnijden en andere Joodse gewoonten te onderhouden.
Paulus bezweert hen dat dit een verloochening van het evangelie is.

1. Zijn evangelie van geloof alleen heeft hij van Christus Zelf gekregen. Hoofdstuk 1
2. De apostelen hebben hem de rechterhand van de gemeenschap gegeven. Hoofdstuk 2
3. Hij heeft Petrus in het openbaar bestraft toen hij niet meer met niet-joden wilde eten. Hoofdstuk 2
4. De wet was de oppasser van de joden tot de komst van Christus; nu zijn in Christus jood en heiden één. Hoofdstuk 3
5. Laat je niet weer onder de slavernij van de wet brengen! Hoofdstuk 4

Indeling Galaten 5 en 6 Het praktische deel met vermaningen

5:1-12 Blijf staan in de vrijheid en weerstaat die verwarring
zaaien

5:13-26 misbruik de vrijheid niet, maar wandelt door de Geest

6:1-10 Toon broederlijke liefde

6:11-18 Paulus' getuigenis en groet



Galaten 5 vers 1-12

Deze eerste 12 verzen vatten eigenlijk de eerste vier hoofdstukken samen:

Twee keer worden wet en geloof tegenover elkaar gezet: in vers 1-6 en vers 7-12

Vers 1-6: Staat in de vrijheid en laat u niet besnijden!

Wie zich laat besnijden, moet de hele wet houden; en dat is onmogelijk!

Wie zich laat besnijden, verliest Christus en Zijn genade.

Alleen door het geloof, mogen we delen in de hoop van Gods kinderen.

Vers 6: herhaling dat in Christus de besnijdenis geen rol speelt, maar alleen het liefdevolle geloof!

In Gal.6:15 herhaalt Paulus dit nog eens! Daarc staat alleen de uitdrukking: een nieuw schepsel.

Gal. 5:7-12

Vers 7-12: in deze verzen kijkt Paulus naar de valse en ware predikers: wie heeft u verhinderd?

God die hen geroepen had, had hen niet geroepen tot wetsgehoorzaamheid, maar tot geloof.

Een weinig zuurdesem doorzuurt het gehele deeg.
Een gebruikelijk spreekwoord. Hij vergelijkt het zuurdesem met de leer van de jудаisten.

Paulus vertrouwt dat de Galaten tot betere gedachten komen en deze valse leraren verwerpen.
Zij zullen door God geoordeeld worden.

Vs.12: och of ze ook afgesneden werden. Laat de onruststokers, die de besnijdenis promoten, zichzelf laten afsnijden! (castreren)
Afsnijden van de ongelovige joden.

14-09-2



Galaten 5:11

Maar ik broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.

Galaten 6:12

Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.

Paulus werd vervolgd door zijn mede-joden. Omdat hij niet (meer) de besnijdenis verkondigt, maar alleen het kruis van Christus.

De jудаïsten noodzaken de Galaten om besneden te worden, zodat ze niet om de prediking van het kruis vervolgd zullen worden.

Galaten 5:13-26

Vanaf dit vers noemt Paulus de controverse over geloof en wetswerken niet meer.

Het lijkt of hij blij is dat dit is afgehandeld.

Nu komt hij met wat voor hem het belangrijkste is:

Leven in eenheid, vruchtdragend voor God door de Geest.

Jezelf wijzer achten dan een ander leidt vaak tot dogmatische verschillen.

Galaten hoofdstuk 6

Vers 1-10 broederlijke liefde.

Vers 1 gaat over het omgaan met broeders die in zonde gevallen zijn, die een misstap hebben begaan. Het vlees strijdt met de Geest.

Vermijd hem niet. Geef hem er niet van langs. Praat er niet over achter zijn rug. Probeer hem op een zachtmoedige manier weer op het rechte pad te brengen.

Het besef in ons hart niet beter te zijn dan een ander, weerhoudt ons vaak om Het voorschrift van de apostel te volgen. “Hij weet zelf wel dat het niet goed is”, zeggen we dan.

Maar pas op om niet in dezelfde verleiding te vallen.

Jakobus 5:19, 20 Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken.

Zie ook 1Johannes 5:16

Galaten 6 vers 2

Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus.

Elkaars lasten dragen heeft allereerst betrekking op de moeite om je broeder terug te brengen. Daar moet je jezelf voor over hebben.

Maar het is altijd een kenmerk van liefde om de lasten van je naaste te dragen. Dat is wat Christus deed aan het kruis - Hij droeg de zondelast van Zijn kerk.

Door praktische liefde vervullen we het voorbeeld en voorschrift van Christus Zelf.

Galaten 6 vers 3-5

Deze verzen werken de vermaning van 5:26 uit: een vermaning tegen trots/hogmoed!

Weest niet hoogmoedig.

Onderzoek jezelf eerlijk.

Heb je reden om je boven een ander te verheffen?

Ieder zal zijn eigen pak dragen, d.w.z. met zijn eigen zondenlast voor Gods rechterstoel verschijnen.

Galaten 6:6-10

In deze verzen zet Paulus ons leven in het licht van het oordeel.
In ons leven is het een tijd om te zaaien; in het oordeel zullen we maaien.
Wie zich door het vlees laat leiden zal ondergaan, maar wie door de Geest wandelt,
zal eeuwig leven.

Christenen moeten zich inzetten om het goede te doen, hun leraars steunen,
materieel armen helpen.

Misschien vind u het vreemd dat Paulus enerzijds benadrukt dat we rechtvaardig voor
God zijn door het geloof in Christus zonder de werken van de wet, maar anderzijds
Benadrukt dat we door goed doen beloond zullen worden.

Een geloof dat niet ons hart reinigt en ons leven vernieuwt en vrucht voortbrengt en
nederig maakt, is niet een waar geloof. De beloning is genadeloos.
Tegelijk is er ruimte om wie misstappen begaan weer op het rechte pad te brengen.

Galaten 6:11-18 - Het slot van de brief

Het is eigenhandig door Paulus geschreven. (hij gebruikte meest een secretaris)
Met grote letters - verwijzing naar zijn ge-emotioneerd zijn?

In vers 12 en 13 beschrijft hij de tegenstanders tegen wie hij de brief heeft geschreven.
De valse leraars willen vervolging door de joden voorkomen door de Galatiërs zich te laten besnijden en zich daarop te laten voorstaan.

Paulus wil zich niet beroemen op mensen zich laten besnijden en zo bij de joden in de gunst komen.

In Christus heeft besneden of niet besneden zijn geen betekenis.
Hij wil zich slechts beroemen op het kruis van Christus.

Galaten 6:14

Wat Paulus van zichzelf zegt: hij wil alleen roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus.

In het kruis zal 'k eeuwig roemen!
En geen wat zal my verdoemen;
Christus droeg den vloek voor my!
Christus is voor my gestorven,
heeft genâ voor my verworven!
'k ben van dood en zonde vrij!

Door het kruis van Christus is de wereld voor mij gekruisigd
en ben ik voor de wereld gekruisigd.

Door met Christus gekruist te zijn, is Paulus verlost van de heerschappij van de wereld -
En Paulus was voor de wereld verloren was geen dienst aan de wereld meer schuldig.
Zie Gal.2:19,20.

Galaten 6:16-18

Paulus eindigt met een zegen: zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods.

1:9 Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!

Wat is deze regel? In Christus heeft alleen een nieuw schepsel kracht. Een nieuw schepsel is in deze brief de Geest, geloof en liefde.

Wat bedoelt hij met het Israël van God? Sommigen menen dat hij de gelovige joden bedoelt, of de etnische joden, of alle gelovigen van jood en Griek.

Ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam. Niet de besnijdenis, maar de littekens van de wonden die de joden hem om Christus' wil hebben toegebracht. Zo laat Paulus horen dat hij de vervolging van joden niet wilde vermijden.

Galaten 5 vers 6

Het geloof door de liefde werkende. Het geloof kan niet zonder 'doen'.

Natuurlijk werkt het geloof op vele manieren.

Een goede boom brengt goede vruchten voort.

Het geloof blijkt uit volharding, het geloof blijkt uit gehoorzaamheid,

het geloof blijkt uit de hoop, uit nederigheid

Het geloof blijkt uit alle soorten vrucht van de Geest,

Het geloof blijkt uit het gebed, dat laat zien onze hulp alleen van God te verwachten.

Het blijkt uit het proberen terug te brengen van broeders die in zonde vielen.

Maar hier noemt Paulus dat het geloof blijkt uit liefde.

De achtergrond daarvan is het gebrek aan onderlinge liefde bij de Galatiërs.

Bij alle verschil van mening legt Paulus in de laatste hoofdstukken alle nadruk op onderlinge liefde en eenheid.

We zagen het in de Romeinenbrief, we zagen het in de eerste Korinthebrief,
we zien het nu in de Galatenbrief.

Het heeft me opnieuw geraakt. Nooit was het me zo opgevallen.

Vragen over Galaten 5:13-26

1. Geef een voorbeeld van elkaar dienen door de liefde, vers 13.
2. Liefde is de vervulling van de wet. Zijn de geboden dan niet meer belangrijk?
3. Wat voor verdeeldheid zal er geweest zijn in de gemeenten aan wie deze brief gestuurd is, zie vers 15? Wat voegt vers 26 toe?
4. Wat is wandelen door de Geest? Vers 16
5. Betekenen vlees en geest hetzelfde als oude en nieuwe mens?
6. Wat zeggen hfdst 5 vers 14, 18 en 23 en 6:2 over de wet?
7. Wat zijn de werken van het vlees, vers 19-21? Tegen welk deel van de wet gaan deze werken in?
8. Er wordt maar over één negenvoudige vrucht van de Geest gesproken. Wat betekent dat?
9. Geef van elk genoemd aspect van de vrucht van de Geest een voorbeeld.
10. Leg in eigen woorden vers 24 uit.
11. Wat is het bedroeven van de Geest?
12. Wat bedoelt de apostel met: door de Geest leven en door de Geest wandelen in vers 25?